

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website [www.proosdijlanden.nl](http://www.proosdijlanden.nl)

Croonstadtdlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht

Secretariaat:  
E [secretariaat@proosdijlanden.nl](mailto:secretariaat@proosdijlanden.nl)

Ledenadministratie:  
E [administratie@proosdijlanden.nl](mailto:administratie@proosdijlanden.nl)

## December 2020

### Lancaster ED 761 crash

In het maart- en juninummer van onze PK in 2015 stonden verhalen over de RAF Lancaster ED761, die op 30 maart 1943 neerstortte bij Waverveen. De in augustus 2019 overleden Chris van der Linden deed onderzoek naar deze crash.

Hij had hierbij als doel contact op te nemen met familieleden van elk lid van de Lancaster-

bemanning. Dat is Chris gelukt bij 5 van de 7 bemanningsleden. Onlangs heeft een vriend van Chris, Bob van Wijk uit Canada, aangegeven dat hij contact heeft gekregen met familieleden van de laatste twee bemanningsleden.

Bob meldt ons: "Mijn vader Theo was 19 jaar oud, toen hij hielp bij het herstellen van de Lancaster en de bemanning. Hij is deze gebeurtenis nooit vergeten. Het project van Chris om de familieleden te vinden inspireerde ook mij om hen te laten weten wat er met hun dierbaren was gebeurd en dat deze bemanning niet wordt vergeten. Ik vind het heel mooi om te kunnen melden, dat ik contact heb gehad met familie van de laatste twee bemanningsleden: een neef (en diens zoon) van boordwerktuigkundige Sgt. Frank Bandeen en een dochter van de hekschutter, Sgt. Aleck Deane. Ik vond het een aardig toeval, dat diezelfde dochter ook genoemd werd in het artikel van Piet van Buul in de Proosdijkoerier van juni 2015".



*Op bijgaande foto zien we Bob en zijn vader Theo, in september 2015. Zij staan voor een Bristol Bellingbroke, gerestaureerd in Hamilton Ontario, bij het Canadian Warplane Heritage Museum.*

*Theo van Wijk groeide op aan de Poeldijk 2, in de boerderij die nu beheerd wordt door neef Jan. Theo was getuige van het neerhalen van de Bristol Blenheim op 27 juni 1940.*

Meer informatie over de crashes is te vinden op Chris v.d. Linden's website:  
<https://luchtoorlogww2.wixsite.com/waverveen>

## Beeldbank ontwikkelingen



Deze keer willen we het onderdeel “Kent U?” onder de aandacht brengen.

Je kunt vanuit de homepage van de beeldbank direct klikken op de foto met de titel “Kent U?”. Ook kun je via de keuze in het menu-item *Archiveren* naar het “Kent U?” archief gaan.

In dit deel van de beeldbank hebben we foto's geplaatst, waarvan wij niet weten of de beschrijving of een deel van de beschrijving (nog) juist is. Momenteel staan daar diverse foto's uit de boekjes “Oude prentkaarten vertellen over Wilnis” uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

In de beschrijving bij deze foto's hebben we stukken tekst tussen \*sterretjes\* gezet. Dit deel van de tekst is mogelijk niet (meer) juist. Wij zouden het fijn vinden als degenen die hier iets meer over weten een reactie achter laten in de beeldbank.

*Onder elke fotobeschrijving staat een knop: “Plaats een reactie”.*

Hier kunt u commentaar geven. Na lezing door onze redactie kunnen we dit gebruiken om de omschrijving te verbeteren en/of om de reactie publiek te maken, zodat anderen dit ook kunnen zien.

De eerste foto in dit archief bevat nog even de toelichting van het “Kent U” archief. We hopen dat we zo de beschrijvingen van deze foto's meer actueel kunnen maken.

[De beeldbank van HV De Proosdijlanden](#) bevat regelmatig nieuwe aanvullingen.

## Een voorspoedig en vooral coronavrij 2021 toegewenst



Het is moeilijk, anders vooral... om de juiste woorden te vinden richting onze jaarwisseling. Prettige kerst en mooie jaarwisseling zijn voorbeelden van onze beste wensen! Toch overschaduwde de viruscrisis onze feestelijkheden. Het is lang niet iedereen gegeven om zorgenvrij of virusvrij deze dagen tegemoet te gaan. Toch willen we u met nadruk het allerbeste wensen. Dat u de kerstperiode in alle vrede en geluk mag doorbrengen en dat het jaar 2021 een terugkeer naar de tijd, die we zo graag koesteren, mogelijk maakt.

Opnieuw dank aan onze vrijwilligers. Het is allemaal wat magertjes geweest afgelopen jaar. En zicht op hervatting van al onze nevenactiviteiten, lezingen en excursies is er helaas nog altijd niet. Daarom herhalen we onze eerder beschreven dank aan eenieder voor zijn of haar inzet voor onze vereniging.

En: niet alles gaat op slot!!!

Ons kwartaalblad, de Proosdijkroniek, kan mede dankzij de enorm waardevolle inbreng van onze schrijversgroep en vormgever 'gewoon' uit blijven komen. Het onlangs verschenen en zoals gebruikelijk fraai opgemaakte decembernummer durven we u weer van harte aan te bevelen: 'smullen voor de plaatselijke geschiedenisliedhebbers'.

Het is ons vaste voornemen om ook in 2021 weer een reeks interessante edities van de Proosdijkroniek te produceren.

Tot die tijd willen we u toch vooral een gezond, gelukkig en virusvrij 2021 toewensen.



## Belangrijke data

Helaas kunnen we door alle omstandigheden rond het Covid-19 virus voorlopig geen nieuwe aankondigingen doen.

## Beeldbank Proosdijlanden

[De beeldbank van HV De Proosdijlanden](#) bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Klik op de link hierboven om alle fotocollecties te bekijken.



 [Toon grote weergave](#)

De oude brug over de Heinoomsvaart omstreeks 1935, gezien in de richting van de Dorpsstraat. Het voorste gedeelte van de links gedeeltelijk zichtbare boerderij werd jarenlang bewoond door verschillende gezinnen. Het achterste deel van deze omstreeks 1640 gebouwde boerderij werd het laatst bewoond door de familie Brouwer. Het pand is in november 1970 gesloopt. (\* \* \* Rechts daarvan is nu rijwielhandel Van den Berg gevestigd.\* \* \*) Vroeger was dit de Waag van Wilnis, waar iedereen goederen of vee kon laten wegen: men kon het gewicht dan met een officieel weegbriefje bewijzen. In het pand rechts van de oude waag was jarenlang de winkel van J. Bluemink (voorheen Café Ruimzicht) gevestigd.

*Voorbeeldfoto uit de Beeldbank, zie ook het pagina 2 van deze nieuwsbrief.*



**Lid worden van onze vereniging** kan door een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te sturen naar [administratie@proosdijlanden.nl](mailto:administratie@proosdijlanden.nl).

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, opsturen naar:

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres Croonstadtdlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht.



U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift "De Proosdijkroniek". De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een vrijwillige extra bijdrage van € 7,50).

*Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden. Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe bedoelde button op de homepage van onze website: [www.proosdijlanden.nl](http://www.proosdijlanden.nl)  
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.*